

Droomprins!

Er was eens een Koninkrijk genaamd Burgendal.

Het koninkrijk wordt geregeerd door koningin Lilian en haar man koning Victor. Ze hebben ook een zoon prins Thomas.

Maar de prins en de koning hebben niet zo een goeie band zoals de prins heeft met de koningin.

Burgendal was het land van de vader van koningin Lilian, zij volgt hem op. De koning regeert goed als de koningin erbij is.

Maar als de koning alleen is, dan is het een ander verhaal, iedereen is bang van hem.

Als de koning samen met de koningin door het land rijden om de belastingen op te halen, dan praten ze gezellig met de boeren over van alles. Als de boeren het moeilijk hebben dan geven de koning en de koningin zelfs wat belastingen terug.

Maar als de koning alleen gaat, dan komt sheriff Julian mee, dan behandelen ze de boeren slecht.

Ze nemen meer mee dan ze kunnen geven en als ze niet willen dan worden ze mishandeld en bedreigd.

Als ze dan terug in het kasteel zijn dan zegt de koning tegen de koningin dat alles goed is gelopen en dat de boeren met veel plezier alles hebben gegeven.

Op een dag gaan koningin Lilian en prins Thomas naar de stallen om een ritje te maken door de velden, te paard samen met een verzorger en een stalknecht.

De koning heeft een grote sterke, stevige zwarte hengst genaamd Fire.

De koningin heeft een mooie, sierlijke, elegante witte merrie genaamd Angel.

De prins heeft een mooie gepierde, sterke bruine hengst genaamd Diamant.

Ze heeft een Jonge, knappe, verlegen dame als verzorgster.

Ze heet Victoria en ze kan het goed vinden met de verzorger van Angel.

De prins heeft de verlegen dame al wel van ver gezien maar ze duikt altijd weg als hij naar haar wou komen om haar te bedanken voor de goeie zorg.

S 'avonds gaat Victoria naar een kleine bar voor boeren. Ze kan daar altijd goed ontspannen na een zware dag werken in de Koninklijke stallen.

Op een avond gaat ze naar de bar en ziet dat de boeren allemaal bij elkaar staan rond een tafel waar er iemand op tafel staat te roepen:
"DIT MOET STOPPEN, HET KAN ZO NIET VERDER, ER MOET IEMAND NAAR DE KONINGIN EN DE PRINS GAAN EN VERTELLEN WAT DE KONING DOET ALS ZE ER NIET BIJ ZIJN."
"HET HEBBEN AL MEERDERE HET GEPROBEERD MAAR DE KONINGIN EN DE PRINS GELOVEN HUN NIET. HET MOET IEMAND GELOOFWAARDIG ZIJN " roept de boer vervolgens.
Victoria dacht even na en roept dan " IK KAN HET DOEN ". Iedereen kijkt naar haar. Ze loopt naar de boer die op de tafel staat en zegt " ik kan het doen want ik werk in de Koninklijke stallen; en ik heb gemerkt dat de prins me blijft aankijken dus ik denk dat ik hem wel kan overtuigen"
zegt ze met spanning en hoopvol.
" Mijn ouders zijn ook boeren en ze hebben me ook vertelt wat de koning hun aandoet maar ik wil hun ook helpen maar ik wist tot nu toe nog niet hoe".
Misschien kan ik zo U helpen" zegt ze nog vervolgens.
De boeren kijken elkaar aan en de boer op tafel springt eraf en gaat naar Victoria en zegt" denk je echt dat aankunt?" Ze knikt en zegt nog " ik heb wel een paar dagen nodig om me voor te bereiden."
De boeren knikten en gaven ze nog een drankje om haar te bedanken.

Een paar dagen later is ze er klaar voor. Ze kiest de juiste dag ervoor uit want ze kan het doen als de boeren naar de koningin kunnen gaan om hun problemen te vertellen.

Ze moet wel lang aanschuiven maar dat geeft haar de tijd om de moet te verzamelen en alles nog eens door haar hoofd te laten gaan.

Het evenement is een idee van de koningin omdat ze graag de mensen helpt. Na een tijd is het Victoria haar beurt.

Ze haalt haar nog eens diep adem en gaat dan naar voor en knikt door haar benen. De koningin zit in midden en de koning en de prins zitten ernaast.

Thomas kijkt verveeld toe en dan ziet hij opeens Victoria.

" Wow "dat is toch het stalmeisje dat altijd wegduikt als ik haar iets wil zeggen of vragen. "Ze is nog knapper van dichtbij dan ik heb gezien". denkt Thomas.

" Uwe Hoogheid, ik moet U dringend vertellen wat de koning doet als hij alleen komt om de belastingen komt halen" zegt Victoria. Victor kijkt vol met angst even naar Lilian en Thomas en dan even naar die aan de kant staat.

Victor doet een gebaar naar Julian om te zeggen wacht even af.

"Uw hoogheid, de koning vraagt van ons meer dan we kunnen geven en als we het weigeren mishandelt hij ons zo hard dat we amper kunnen werken en hij bedreigt ons als we iets zeggen tegen jullie dat we spijt ervan gaan hebben. Dat moeten stoppen wan wij boeren kunnen het niet meer aan !!!!!" zegt ze vervolgens.

Ineens springt Victor op en roept " WACHTERS, HAAL HAAR HIER WEG, GOOI ZE HET KASTEEL UIT!"

De wachters lopen naar haar toe en vechten even met haar en voeren haar weg.

Ze roep nog " DIT MOET STOPPEN ANDERS VALLEN ER NOG DODEN"

Lilian kijkt in schok hoe ze wordt afgevoerd en kijkt dan naar Victor en vraagt " is dat waar wat ze zegt?".

Daar antwoord Victor op " tuurlijk niet ze liegt, je gelooft toch een boer die alleen aandacht wilt toch niet mijn allerliefste lieverd?"

Hij kijkt haar aan en geeft haar een handkus.

Ze kijkt hem aan en knikt toestemmend en gaat terug zitten.

Thomas heeft de hele tijd Victoria aangekeken.

Zodra Lilian gaat zitten springt Thomas op en rent de wachter achterna.

Hij is zo snel dat Victor en Lilian niets konden zeggen.

Thomas loopt het kasteel uit en zoekt op het dorpsplein naar Victoria.

Hij ziet haar lopen aan de andere kant van het dorpsplein.

Hij loopt er achterna maar word tegengehouden door dorpelingen die voor zijn neus lopen, daar aangekomen ziet hij haar niet meer.

Hij blijft zoeken tot hij haar in een zijstraat ziet lopen en gaat er achterna.

Hij ziet van ver dat ze een huis binnen wandelt.

Hij rent ernaartoe en ziet dat het een kleine bar is voor boeren.

Victoria wandelt naar de bar en zoekt de boer.

Die zit aan het einde van de bar.

"ik heb het geprobeerd maar het is niet gelukt, ik heb zelf met de bewakers moeten vechten en ze hebben me uit het kasteel gegooid. Sorry iedereen" zegt Victoria in schaamte.

De boer legt zijn hand op haar schouder en zegt " je hebt het tenminste geprobeerd. Sorry dat je het zo hebt moeten meemaken ".

Ze knikt en gaat zitten van de pijn van het gevecht.

Ineens horen ze gerinkel. Iedereen kijkt naar de deur.

Thomas staat in de deur. " ik zoek de dame die daarjuist is afgevoerd en uit het kasteel is gegooid" zegt hij.

Victoria en de boer kijken elkaar aan en dan terug naar Thomas.

Thomas kijkt rond. De boeren gaan uit elkaar staan en Thomas ziet Victoria zitten met de boer.

Hij loopt naar hun toe. Victoria kijkt met verstomming naar Thomas die dichterbij komt.

Als hij bij haar aankomt gaat hij voor haar staan en zegt:

" ik geloof je. Ik vind al langer dat hij raar doet als hij terug is van de tochten, maar is wist niet wat". Victoria en de boer boden hem aan om te gaan zitten

"Ik ben Joseph maar iedereen zegt Jo " zegt de boer tegen Thomas.

Ik ben Thomas maar iedereen zegt tegen me Tommy" antwoord hij

"en ik ben Victoria maar iedereen zegt Tori tegen me" zegt Victoria vervolgens.

Thomas en Victoria kijken in elkaars ogen en glimlachen naar elkaar.

De 3 blijven praten en dat duurt de hele avond. Na een tijdje wordt Victoria moe en ze wil naar huis.

Ze staan alle 2 op en Thomas zegt met glinsterend en verlangen in de ogen" ik wil je nog eens zien en de andere boeren spreken wil je dan mee gaan? Dan kunnen we elkaar beter leren kennen".

" ik ben moe en wil gaan rusten van het gevecht van je bewakers" antwoorde Tori. "Laat me tenminste je naar huis brengen zodat je je veilig en rustig thuis geraakt?" vraagt hij.

Tori knikte en ze zegt nog tegen Jo " ik kom morgen terug om nog verder te praten oké?". Jo knikt.

Thomas zegt er op ik kom morgen ook om mee te praten want ik wil da ook dat dat stopt". Jo en Victoria knikken.

Tori en Thomas vertrekken dan samen naar haar huis.

Onderweg praten ze nog verder en het is gezellig.

Ze praten over de paarden en over de Koningin.

Bij haar huis aangekomen nemen ze afscheid van elkaar.

Hij bekijkt haar huis en het is een klein gezellig huisje met een mooie verzorgde voortuin.

" Amai een mooi huis en een mooie tuin heb je " zegt Thomas als compliment. " het was me een eer om je te leren kennen Lady Victoria" zegt Thomas eervol.

" jij mag Tori zeggen " zegt ze flirterig en knipoogt naar hem.

"Oké Lady Tori, zie ik je morgen terug?" vraagt hij toestemmend.

Ze knikt ja en wandelt naar binnen.

Thomas blijft staan tot ze binnen is en de deur sluit.

Hij zucht verliefd en wandelt terug naar het kasteel, hij blijft aan haar denken.

Daar aangekomen komt hij Victor tegen en hij vraagt "waar was je?

Je was de hele dag en avond weg?"

"ik was gaan rijden met diamant" antwoord Thomas dromerig.

Thomas loopt dromerig verder en Victor kijkt hem raar achterna.

Plots duikt Julian op en gaat achter Victor staan.

"Hou hem in oog want ik vertrouw het niet na wat wat er vandaag gebeurt is "

Als hij boven bij zijn kamer aankomt, komt hij nog Lilian tegen.

" hey lieverd alles oké?" vraagt ze. "ja hoor alles in orde " antwoord hij.

" zeg lieverd ik wou nog iets zeggen, ik ga vanaf morgen op reis met de hofdames maar ik weet ni wanneer ik terug ben oké? Zegt ze vervolgens.

"Is goed moeder veel plezier " zegt Thomas dromerig en gaat zijn kamer binnen.

De volgende dag gaat Thomas naar de bar van de boeren.

Maar wat Thomas niet weet is dat Julian hem achtervolgt.

Thomas wandelt de bar binnen en hij ziet Tori zitten.

Hij gaat naar haar toe en kijkt rond en vraagt "waar is Jo?"

" Jo was hier maar hij moest dringend weg, maar hij heeft me zijn verhaal verteld zodat ik dat aan Jou kan doorgeven antwoord Tori daarop.

Dan begint ze het verhaal te vertellen. Ze kijken elkaar flirterig en verliefd aan tijdens het gesprek.

Even later heeft ze Jo zijn verhaal verteld en dat van haar ouders.

Als ze het verhaal van haar ouders heeft gehoord vraagt Thomas" kunnen we naar je ouders gaan?

Dan kan ik me een beter beeld van maken van de situatie".

Tori denk even na en zegt " ja is goed voor me, wanneer wil je ernaartoe gaan?" " morgen?" antwoord hij.

" is goed voor me maar ik ga naar huis, ik ga het drinken nog rap betalen" zegt ze vervolgens.

Thomas houdt haar tegen en zegt " laat me dat doen, ik doe dat met veel plezier voor zo een mooie prachtige, moedige, liefdevolle Lady zoals Jou". Hij pakt haar hand vast en geeft haar een handkus. Tori stemt toe en Thomas gaat betalen. Als hij klaar is vraagt hij nog" mag ik Jou naar huis begeleiden? Dan ben ik gerust dat je veilig thuis bent geraakt".

Tori stemt toe en ze vertrekken samen. Julian die nog altijd door het raam aan het kijken is, moet ineens wegduiken.

Thomas en Tori hebben niets gemerkt als ze de bar buitenkomen.

Ze lopen rustig arm in arm naar Tori haar huis.

Bij haar thuis aangekomen, stoppen ze voor haar deur.

" dus morgen gaan we naar je ouders je mag het paard van mijn moeder nemen, maar ik breng die wel naar hier, dan kunnen we van hier uit vertrekken".

Tori glimlacht en kijkt hem nogal met verlangen en verliefd aan.

"Tori, ik moet je iets zeggen, al van de eerste dag dat ik zag dacht ik, wow dat is een knappe vrouw haar wil ik wel leren kennen."

Maar je verstopt je elke keer als ik in de stallen kwam.

Maar toen je in de troonzaal kwam om het probleem te vertellen dacht ik amai wat een moedige vrouw,

dat heeft mijn gevoelens zo sterk gemaakt dat ik achter je aan ging en alles wou doen om bij jou te zijn." zegt Thomas liefdevol en met veel verlangen en hij houdt haar hand vast.

" ik vond je ook al van begin af aan interessant, maar ik durfde je niet aan te spreken of aan te kijken omdat ik maar een simpel arme boerendochter ben die je paarden verzorgd.

Ik dacht ook wat zou zo een knappe man zoals jij doen met zo een lelijke stomme arme boerendochter doen want ik ben het niet waard om je aandacht en je liefde te krijgen" zegt ze met tranen in haar ogen.

Thomas komt dichterbij en legt zijn handen op haar gezicht en troost haar door te zeggen: "Jij bent het wel waard en je bent niet lelijk, je bent de knapste vrouw die ik ooit heb gezien waar ik alles voor zou doen!".

Ze kijken elkaar in elkaars ogen en komen zo dicht bij elkaar dat hun lippen elkaar al bijna raken, dan kussen ze liefdevol. Wat later nemen ze afscheid van elkaar. Tori sluit haar deur en Thomas vertrekt.

Julian heeft alles gezien vanuit een struik die niet ver van haar huis staat.

Zodra Thomas uit zicht is komt Julian ook uit de struiken en gaat weg. Victor staat in de troonzaal te ijsberen wachtend op de sheriff.

Julian komt binnen en zegt "we hebben een groot probleem".

Ze waren alle 2 in een boerenbar en hebben lang zitten praten, en terwijl ze aan het praten waren hebben ze heel flirterig en verliefd naar elkaar aangekeken. Ze hebben elkaars handen gestreeld.

Ze waren nogal vertrouwd met elkaar, nadien zijn ze samen naar haar huis gewandeld.

Bij haar aangekomen hebben ze nog eens afgesproken om naar de boeren te rijden. Maar het ergste moet nog komen zegt de sheriff tegen Victor met een bang hart.

Victor kijkt verbaast maar met een bang hart voor wat er nog gaat komen.

"Toen ze bij haar thuis zijn aangekomen zijn, heeft hij toegegeven dat hij gevoelens voor haar heeft, en zij heeft da ook verteld aan hem, maar ze durfde da niet omdat ze maar een arme boerendochter is en hij de prins is. En toen hebben ze gekust" zegt de sheriff met een bang hartje.

Victor is even gaan zitten na dat nieuws." Dit kan niet, dit mag niet gebeuren, ik moet dat stoppen maar ik weet niet hoe" vraagt Victor zichzelf.

"Julian, blijf ze in oog houden, misschien kunnen we zoiets vinden om ze tegen te houden" zegt Victor al nadenkend Julian knikt en vertrekt.

De volgende dag rijdt Thomas op het paard van zijn moeder naar Tori haar huis met zijn paard achter aan. Tori staat al aan de deur.

" ik dacht nog ze verzorgt mijn paard zo goed, dan verdien je het ook om erop te gaan rijden" zegt Thomas met veel liefde en trots.

Hij springt van zijn paard en Tori gaat naar hem toe en geeft hem een kus.

Ze gaat naar haar paard en praat er even liefdevol mee en streeft hem.

Dan springen ze alle twee op hun paard en vertrekken.

Julian staat in de verte mee t kijken met een bewaker.

Hij geeft de bewaker het bevel om ze te volgen terwijl hij zelf terug naar de koning moet gaan.

Als Julian terug in het kasteel is gaat die naar de kamer van Victor.

Hij gaat naar binnen en ziet dat Victor zenuwachtig heen en weer aan het wandelen is " Thomas is met zijn paard en dat van de koningin naar haar thuis gereden ze hebben gekust en zijn dan vertrokken.

Ik heb een bewaker hun laten volgen omdat ik zo dringend naar hier moest komen". Victor gaat naar Julian en zegt " ik heb een plan en het kan niet mislukken".

Victor legt zijn hand op Julian zijn schouder en neemt die mee naar een ander kamer en sluit de deur.

Een paar uur later komen Thomas en Tori terug van bij haar ouders, terug thuis aan. Ze staan voor haar deur en namen afscheid. " Ik vond het leuk bij je ouders.

"Het zijn leuke mensen en heel aangename mensen" zegt Thomas liefdevol.

Tori glimlacht en geeft hem een kus.

" ik zie je morgen?" vraagt hij nog en Tori knikt.

Thomas geeft haar nog een liefdevolle kus en dan gaat hij terug naar de paarden.

Tori keek hem achterna en dacht even na en roept dan " hey, heb je zin om binnen te komen?

De paarden kunnen in de stallen achter het huis staan." Thomas draait zich om en knikt.

Tori gaat naar hem toe en neemt haar paard en leid ze naar de stallen achter het huis. Ze beginnen de paarden te verzorgen.

Thomas is bezig met zijn paard te verzorgen als hij naar Tori kijkt en ziet hoe liefdevol ze haar paard verzorgt en zeg dan "ik hou ervan om naar je te zien hoe je de paarden verzorgt met zo veel liefde". Tori glimlacht verlegen.

Zodra dat ze klaar zijn met het verzorgen van de paarden geven ze elkaar nog een kus en keken even naar de paarden hoe ze eten. Dan wandelen ze hand in hand haar woning binnen.

Ze maken samen eten en dineren romantisch. Na het eten kussen ze liefdevol en verdwijnen dan in de slaapkamer.

De bewaker heeft ondertussen alles stiekem gezien.

Hij springt op zijn paarden rijdt zo snel mogelijk terug naar het kasteel en naar Julian. De bewaker vertelt alles aan Julian en die vertelde alles aan Victor.

De volgende ochtend ligt Tori en Thomas in elkaars armen te slapen. Tori ligt met haar hoofd op Thomas zijn borst.

Thomas wordt wakker en ziet dat ze nog slaapt. Hij geeft haar een kus op haar voorhoofd. Tori wordt wakker en kijkt naar Thomas en ziet dat hij haar aankijkt. " goeiemorgen schoonheid, goed geslapen? " vraagt hij, zij knikt ontspannend. " vannacht was Fantastisch, magisch, het was gewoon perfect " zegt Tori verliefd.

"ik kan hier nog uren liggen met Jou" zegt ze erop terwijl ze hem nog vaster pakt.

" ik weet het lieverd ik wil het ook maar ik moet terug naar het kasteel, anders gaat Victor raar doen."

Tori zucht en knikt teleurstellend Thomas staat op en begint zich aan te kleden.

Tori springt uit bed en gaat achter Thomas staan en streelt zijn borst en kust zijn schouder en rug.

Thomas draait zich om en legt zijn hand op haar wang en kust haar liefdevol en zegt "ik kom terug, dat beloof ik je, niets gaat me tegenhouden om naar Jou te komen!"

Tori knikt verliefd en laat hem verder zich aankleden.

Ze gaan nog samen naar de paarden en ze helpt hem nog met de paarden opzadelen en loopt nog mee tot voor haar huis, daar geven ze elkaar nog een

liefdevolle knuffel en een liefdevolle kus springt op zijn paard en vertrekt terug naar het kasteel.

Victor was een hele nacht in de kelder bezig.

Hij heeft daar een tovenaars zitten.

Hij komt naar boven met een klein flesje met een raar vloeistof.

Victor wandelt dan naar de ontbijt tafel en gaat naar de plaats van Thomas. Hij doet dan dat vloeistof in het drankje van Thomas en loopt rap terug naar zijn plaats.

Nog geen paar seconden later komt Thomas binnen en gaat zitten.

Hij kijkt naar Victor en ziet dat hij geheimzinnig glimlacht maar hij denkt er niet veel van en begint te ontbijten.

Victor blijft naar Thomas kijken tot hij zijn drankje pakt en drinkt.

Hij drinkt en hij voelt zich ineens raar.

Victor ziet dat hij ineens rare gezichten trekt en springt dan op en gaat naar Thomas en zegt

" zeg Jongen ik denk dat het tijd wordt om je plicht moet aangaan".

Victor knikt naar de bewakers en die doen een deur open en er komt een mooie knappe koninklijke, blonde dame tevoorschijn. "Thomas, mag ik je voorstellen aan je toekomstige bruid lady Elisabeth"

zegt Victor met veel plezier. Thomas keek even in schok naar Victor en dan naar lady Elisabeth Hij wandelt naar haar toe en stelde zich voor.

" hey mijn naam is Thomas, het is me en genoeg om u als mijn bruid te nemen" Zegt Thomas in trance en hij neemt haar hand en geeft haar een hand kus. Als je wilt kan ik je een rondleiding geven en dan kunnen we elkaar wat beter leren kennen ". Elisabeth knikt en ging nog even mee ontbijten.

Even later was Tori onderweg naar de stallen tot ze op het dorpsplein Thomas lopen.

ze ziet ook dat Thomas begeleid word door een knappe blonde dame gevolgd door Victor.

Victor zit Tori staan en lacht geheimzinnig. Ze vond het raar en is er niet gerust is.

ze wandelt rustig verder en houd die 2 int oog.

Wat later was Tori aan het werken in de koninklijke stallen en ze was bezig met het verzorgen van de paarden

als Thomas met de knappe madam de stallen binnen wandelen.

" mensen mag ik je voorstellen Lady Elisabeth" zegt Thomas.

Hij kijkt naar Tori en zegt vervolgens " dit is mijn toekomstige bruid".

Tori kijkt in schok en krijgt tranen in haar ogen.

Ze laat alles vallen en rent naar buiten.

Ze loopt het dorp uit en stopt even bij de bomen leunt tegen een boom omdat ze geen lucht meer krijgt van verdriet.

Ze gaat tegen de boom zitten en begint heel hard te wenen.

Ze zit er voor uren.

Na een paar uren is ze wat gekalmeerd en wandelt rustig naar huis.

Ze komt dagen haar huis niet meer uit tot er iemand aan de deur klopt.

Ze wandelt naar de deur met nog tranen in haar ogen en doet de deur open.

Victor staat daar. Ze knikt door haar knieën en laat Victor binnen.

" waar heb ik dit bezoek aan te danken?" vraagt ze benieuwd.

Victor kijkt eerst wat rond en dan richt hij zich naar Tori.

"ik weet dat je in de stallen werkt en we hebben je al dagen niet gezien? We maakten ons een beetje zorgen. Ik wou even zien of alles oké was? vraagt Victor bezorgd.

" ja sorry ik heb een zware klap in mijn privé te verwerken en daarom dat ik ni ben gekomen sorry" zegt Tori met spijt. " het heeft toch niets te maken met een zekere prins?" vraagt Victor terwijl hij het antwoord kent.

Tori kijkt in schok naar Victor en antwoord niet. " ja ik weet ervan, en ik ga er niet mee akkoord, want hij moet ooit op de troon zitten en dat gaat niet met jou. Dus heb ik een ander plan voor hem.

Hij gaat trouwen met lady Elisabeth en jij kunt er niets aan doen.

Hij heeft ook al toegegeven dat hij echt heel veel voelt voor haar zen niets meer voor jou voelt, dus je kunt hem beter met rust laten.

Nu nog iets, jij moet komen werken tijdens de trouw in de zaal als je wilt dat je ouders nog blijven leven. En je kunt niemand iets vertellen want anders doe ik het toch. Tori staat in schok en beweegt gewoon niet.

Victor ziet dat en vind dat geweldig en lacht terwijl hij vertrekt.

Tori begint heel hard te wenen van verdriet en zakt door haar knieën.

Een paar dagen later is het zo ver.

Thomas staat in zijn trouwkostuum aan het raam van zijn kamer en staart voor zich uit. Hij denkt " doe ik dit nu echt? Ik heb er wel een raar gevoel bij, alsof dat het niet juist is, dat ik dit niet moet doen, maar ik weet niet waarom".

Opeens wordt er op de deur geklopt en er komt iemand tevoorschijn en die zegt dat het tijd is voor hem. Thomas knikt en neemt nog eens diep adem en

vertrekt. Hij staat dan aan het altaar en wacht op zijn bruid de muziek start en iedereen gaat rechtstaan.

Eerst komen de bruidsmeisjes, dan de bruid en daarachter komt Tori met de ringen.

Tori loopt traag en rustig met tranen in haar ogen achterna en als ze aan het altaar aankomt gaat ze achter de bruid staan in zicht van Thomas.

Ze houdt haar hoofd hele tijd naar beneden.

Thomas kijkt naar Tori en voelt zich gelukkiger en beter als hij naar Tori kijkt. Hij vond het raar. Hij blijft maar nadenken.

Als ze aan het ja ik wil punt komen kijkt hij naar Tori en alles komt ineens terug, zijn gevoelens, zijn herinneringen, alles komt gewoon terug.

" lady Elisabeth neem jij de hier staande prins Thomas tot u wettige echtgenoot?" zegt de pastoor. " ja ik wil" antwoord ze.

"prins Thomas, neemt u de hier staande lady Elisabeth als uw wettige echtgenote?" Thomas kijkt op dat moment naar Tori en zij kijkt hem ook aan met tranen in haar ogen en kijkt even weg.

Op dat moment heeft hij beslist en antwoord terwijl hij naar Tori blijft kijken " IK WIL NIET!!!!!!".

Tori kijkt verschoten op en Thomas gaat naar haar toe en ze kussen liefdevol. Victor springt op en roept "BEWAKERS, HOU ZE TEGEN, HAAL ZE UIT ELKAAR, GOOI HAAR IN DE CELLEN EN GOOI HEM HET KASTEEL UIT EN ZORG DAT HIJ HIER NOOIT MEER BINNEN KAN, IK WIL HEM NIET MEER ZIEN".

De bewakers lopen naar Tori en Thomas en grijpen hun vast en haalt ze uit elkaar. Terwijl ze uit elkaar worden gehaald roepen ze achter elkaar.

Terwijl de bewakers door de gangen gaan, proberen de andere gevangene haar te grijpen. Tori wordt in de donkerste en smerigste cel gegooid. De bewakers sluiten de cel en lachen ze uit terwijl ze teruggaan.

Ze kruipt in een hoekje zitten en trekt haar benen op en legt haar hoofd in haar benen en weent.

Thomas wordt aan de armen naar buiten gesleurd zodra dat ze het kasteel buiten waren gooien de bewakers Thomas naar buiten en hij lande in een grote hoop stront met zijn gezicht er recht erin.

Hij kroop eruit en ging even zitten en laat even alles zakken.

Even later staat hij recht en vertrekt en in tussen probeert hij een plan te bedenken om Tori te redden. Ineens staat hij voor de boerenbar.

Hij gaat naar binnen en gaat aan de bar zitten. Hij bestelt een biertje en drinkt zijn verdriet weg. Even later komt Jo binnen en ziet Thomas zitten, en gaat ernaartoe en gaat erbij zitten.

" wat is er gebeurd? Ik heb Tori al dagen niet gezien en normaal gezien zit die hier elke avond" Thomas vertelt hem alles met tranen in zijn ogen.

" we moeten iets doen, we moeten haar redden en de koning stoppen" roept de boer en springt op. " ik wil haar ook wel redden, maar ik kan het niet alleen met bewakers" zegt Thomas bezorgd.

Ze denken alle 2 na en dan zegt Jo " wij zullen helpen".

Thomas kijkt rond en zag dat er een hele hoop boeren zich had verzameld rond hun.

Thomas keek naar al de boeren en zag dat ze allemaal toezegden om te helpen." maar kunnen jullie allemaal vechten?" vroeg Thomas.

De boeren keken elkaar aan en zeiden nee. Jo vroeg dan aan Thomas " kun je het ons leren?" Thomas dacht even na en keek neg vene naar de boeren en antwoord " ik kan niet helpen, maar ik weet wel iemand die kan helpen maar jij gaat eerst mee ".

Thomas en Jo staan op en vertrekken. Ze gaan naar het bos en ze lopen even door het bos. Wat later komen ze aan een huisje aan wat heen hele hoop houten oefenblokken waar al veel stukken uit zijn.

Ze kloppen aan de deur maar niemand doet open.

Ze gaan dan achterom het huis en daar is een open vlakte en daar is een grote stevige man aan het oefenen met zwaardvechten. Thomas roept " hey oude makker da is lang geleden ".

De stevige man draait zich om en ziet Thomas en Jo staan en gaat ernaartoe en geeft Thomas een dikke vriendschappelijke knuffel.

" Jo mag ik je voorstellen aan mijn beste maat die ik al van kleins af aan ken en die Victor niet eens kent, dit is Maximilian.

Maximilian geeft Jo een hand en zegt " hey, zeg maar Max, maar da is inderdaad lang geleden, want kan ik doen voor je?".

" ik weet het maar ik heb je hulp nodig, wil je me helpen?" vraagt Thomas. " Je weet ik help je met alles, ik doe alles voor mijn beste maat!" antwoord Max er op.

Thomas vertelt het hele verhaal. Na dat ze het verhaal hebben verteld hebben nemen ze afscheid en spreken af voor de volgende dag.

Dan gaan Thomas en Max terug naar de bar en verzamelen iedereen die mee wil vechten en leggen alles uit.

De volgende dag komen Thomas en Jo met de hele groep naar Max zijn woning en hij staat al klaar.

Thomas geeft hem een hand en vraagt "denk dat je deze mannen klaar kunt maken voor het gevecht?".

Max bekijkt hun en zegt dan " ja hoor ik denk het wel maar het wordt hard werken mannen.

Gaan jullie dat aankunnen?" vraagt hij aan de boeren. "JA WE KUNNEN DAT AAN!!!!!" antwoorden de boeren.

Max gaat naar de boeren en zegt tegen hun " we gaan leren boogschieten, zwaardvechten en gewoon vechten, zijn jullie klaar?"

"JA" roepen de boeren. " De training duurt wel even, zal dat gaan om zo lang te kunnen wachten?" vraagt Max aan Thomas en hij antwoord

"tuurlijk gaat dat lukken, we moeten de koning stoppen, dus we moeten alles voor doen, en ik wil ook Tori ook redden want ik hou zo veel van haar dat ik er alles voor zou doen, ik zou zelf voor haar sterven om haar daaruit te halen!!!!"

Max knikt en begint met de training. Ze beginnen met boogschieten, nadien zwaardvechten en dan met het gewoon vechten.

Intussen zit Tori al dagen in die smerige donkere cel. Ze heeft al lang de moed opgegeven dat ze er ooit eruit komt.

Ze zit in een hoekje na te denken met tranen in haar ogen en met haar benen omhooggetrokken.

Opeens hoort ze iemand aan komen. Victor en Julian staan ineens voor haar cel.

" hallo Tori hoe gaat het? Oh hoe stom van me, natuurlijk gaat het niet goed, jij zit hier en je teergeliefde zit hierbuiten. Je gaat die sowieso niet meer zien daar zorg ik wel voor.

Ik denk ook dat hij zelf ook niet wil omdat ik al denk dat die op een ander zit.

Anders was hij al lang gekomen. "Zegt Victor met veel leedvermaak. Tori kruipt nog harder ineem en weent nog harder met de gedachte dat Thomas met een ander in bed ligt.

"Een troost heb je wel, je zult hem toch nooit meer zien want jij blijft voor altijd in deze cel!" zegt Victor erbovenop en lacht zich kapot.

Victor en Julian gaan al lachend terug weg. Tori gelooft dat nog.

Ze kan het niet geloven dat Thomas haar vergeten is en een ander zou hebben.

Na een paar dagen training bekijken Thomas en Max iedereen of ze er klaar voor is. Iedereen wordt bij elkaar geroepen.

"Mensen ik vind dat jullie er allemaal klaar voor zijn, maar ik wil dat jullie naar huis gaan en goed uitrusten want jullie hebben je krachten nodig". Ik zie jullie binnen 2 dagen terug hier Dan kunnen we nog van alles voorbereiden tegen dat het zo ver is".

De boeren vertrekken en Thomas, Max en Jo gaan naar binnen en beginnen een plan te bedenken hoe ze het gaan doen. Ze zitten uren een plan te bedenken maar het wil niet echt lukken. Opeens krijgt Thomas een idee. "Ik weet iets, de boeren en Max stormen langs voor binnen en vechten met de bewakers en ik en Jo gaan via een zijdeur en zoeken Victor en Julian en zorgen er voor dat ze ons naar Tori brengen.

Als we haar bevrijd hebben dan zetten we Victor en Julian zelf in de cel en helpen nadien de boeren en gaan dan zelf ook terug weg.

Het belangrijkste is dat Tori bevrijd wordt en dat Victor gestopt wordt. Wat denken jullie?". vraagt Thomas.

Max en Jo denken na en Max zegt daarop " ik denk wel dat da gaat lukken en ik denk al zelf dat iets heb om onopgemerkt in het kasteel te kunne rondlopen. Max staat op gaat even weg en brengt 2 pastoor mantels mee. Thomas en Jo bekijken de mantels en Thomas antwoord " dat is geweldig da kan er zeker mee lukken, je bent geweldig man echt waar "

Thomas legt de mantel neer en geeft Max een knuffel en zegt " dank je dat je wilt doen voor mij en Tori, ze betekent zo veel voor me "

Max antwoord er op " tuurlijk ik doe alles om mijn beste maat gelukkig te maken en ik denk zelf dat ze heel gelukkig gaat worden met zo een top vent zoals jij". Max geeft hem een schouderklop en zegt nog "kom we gaan nog even iets drinken en dan slapen.

Wat later gaan Max en Jo slapen en Thomas gaat nog even buiten zitten.

Het is al donker en Thomas kijkt naar de sterren en denkt al zuchtend " wat zou Tori nu doen? Ik hoop dat ze weet dat ik haar kom redden.

Maakt niet uit hoe maar ik haal ze daaruit en ik trouw met haar en maak haar mijn koningin".

Hij blijft nog even naar de sterren kijken en gaat dan slapen.

Tegelijk zit Tori door haar klein raampje van haar cel ook naar de hemel te kijken en naar de sterren en denkt " ik kan het niet geloven dat je zoiets zou doen, ik hoop dat je een beter leven gaat hebben met haar dan met mij ".

Ze veegt een traan van haar wang af en dan terug liggen en gaat slapen.

2 dagen later staan al de boeren klaar om te gaan vechten. Thomas spreekt de boeren toe " is er iedereen klaar voor? Vanaf vandaag gaat er van alles veranderen, en daar gaan jullie voor zorgen! Maar ik zal nu eerst het plan uitleggen dat jullie weten wat er gaat gebeuren". Thomas begint het hele plan uit te leggen. Na de uitleg pakt iedereen zijn uitrusting en gaan klaarstaan, dan vertrekken ze.

Victor en Julian staan te praten met elkaar in de te praten in de troonzaal, als ze opeens zware grote bonken horen.

Iedereen die in de zaal staat kijkt rond tot ze door hebben dat het gebonk van de grote poort komt. Ineens zwiert de poort open en Max en de boeren staan daar.

Victor en Julian bleven even naar de boeren kijken en dan zegt Julian tegen Victor " ren, verstopt je en wij houden hem tegen". Victor geeft toe en loopt weg terwijl Julian samen met de bewakers vecht tegen Max en de boeren. Thomas en je gaan via de stallen naar binnen.

Niemand herkent ze door de mantels. Ze zeggen ook hele tijd niets. Ze lopen door verschillende gangen ze gaan een kamer binnen. " ik herken de kamer niet" zegt Thomas. Ineens horen ze lawaai en er komt een bange vrouw tevoorschijn. " wie ben je ik herken je niet" zegt de vrouw.

Thomas en Jo doen hun kap af. De vrouw ziet dat het de prins is is er blij om. "Oh mijn hoogheid wat ben ik blij om je te zien, ik ben blij dat er niets is gebeurd is met want u was altijd zo goed voor ons". " weet je waar de koning zit want wij gaan hem stoppen en Tori redden" vraagt hij aan de bange vrouw. " in zijn kamer in de hoogste toren van het kasteel " antwoord de bange vrouw. Dank je wel, je zult straks een beter leven hebben dat belooft ik je" zegt Thomas en geeft de vrouw een knuffel.

Thomas en Jo zetten hun kap weer op en vertrekken.

Ze lopen trappen op en uiteindelijk komen ze bij Victor's kamer.

" Ben je klaar?" vraagt hij aan Jo en hij antwoord

"Zo klaar dat ik maar kan zijn". Ze wandelen heel traag de kamer binnen en zien dat Victor aan het bidden is. " Oh gelukkig dat jullie er zijn, nu voel stuk veiliger als god bij me is" zegt Victor zonder naar hun te zien.

Thomas en Jo gaan wat dichterbij staan. Victor voelt ineens é scherpe punten in zijn rug. Victor draait zich om en ziet pastoors met zwaarden op hem gericht.

Ineens trekken de pastoors hun kappen af en Victor ziet dat het Thomas is. " en wie bent u want ik ken al mijn pastoors en Jou heb ik nog nooit gezien" vraagt Victor aan Jo.

" ik ben ook geen pastoor maar een eerlijke boer die jij al vaak genoeg hebt beroofd en mishandeld hebt" antwoord Jo.

Victor begint bang te worden.

Thomas zegt dan terwijl hij dichterbij komt " nu ga je even zwijgen en luisteren. Je hebt zo veel foute dingen gedaan zonder na te denken, maar nu krijg je het allemaal terugbetaalt, we gaan je stoppen en je zult er voor boeten voor wat je hebt gedaan.

"Maar je moet eerst iets doen voor me, je brengt ons naar Tori en je laat ze eruit zonder tegen te strubbelen,

Heb ik me duidelijk gemaakt?" vraagt Thomas streng. Victor knikt bang en ze vertrekken. Ze gaan een paar trappen naar beneden als ze ineens worden opgehouden door de Julian.

Max loopt erachter terwijl hij het zwaard in Julian zijn rug houdt.

" de boeren zijn nog bezig en ik was nog met hem bezig terwijl ik dacht ik zal die al naar de cel brengen en daar wacht op jullie" zegt Max. "goed idee " antwoord Thomas.

" kom ga maar naast Victor staan en jullie 2 lopen maar voor " zegt Thomas vervolgens. Julian gaat ernaast staan en ze lopen verder naar de kerkers.

Tori zit nog altijd op dezelfde plek als de laatste paar dagen als ze opeens voetstappen hoort in de verte. Ze staat op en gaat aan haar celdeur staan. Ze blijft naar de gang staren en luistert hoe de voetstappen luider worden. Ineens ziet ze Victor en Julian om de hoek lopen gevolgd door 2 pastoors en iemand die ze niet kent.

Victor en Julian stoppen voor haar cel.

Tori zet een paar stappen achteruit.

Victor doet haar cel open en zegt " je mag gaan ".

Ze wandelt traag en voorzichtig en achterdochtig voorbij Victor.

Dan worden Victor en Julian in de cel geduwd en 1 van de pastoors sluit de celdeur.

Tori kijkt achterdochtig naar de pastoors als opeens de pastoors hun kappen afdoen. Tori is zo blij als ze ziet dat het Thomas en Jo zijn.

Je denkt toch niet dat ik je hier laat zitten mijn allerliefste schat?" zegt Thomas liefdevol tegen haar. Ze krijgt tranen in haar ogen en springt rond Thomas zijn nek en ze geven elkaar een dikke kus.

Dan gaat ze naar Jo en geeft hem een knuffel.

Max tikt op Thomas zijn schouder " we moeten verder".

Thomas knikt en ze gaan allemaal naar boven.

De boeren zijn nog altijd zo hard aan het vechten.

Iedereen gaat terug vechten als Tori ineens aan de andere kant van de kamer lady Elisabeth ziet staan.

Tori rent naar haar toe en zegt " wat doe je hier? Jij bent de laatste die ik hier wil zien!". Elisabeth begint te lachen ze verandert in een vieze griezelige heks. Tori vond het raar maar werd boos en ze grijpt naar een zwaard die aan de muur hangt.

Ze richt haar zwaard naar de heks. De heks doet een rare handbeweging maar er komt niets.

Ze steekt haar hand nog eens uit en ineens zit er een zwaard in haar hand. Ze beginnen te vechten.

Het gaat er hevig aan toe. Ze vechten al wandelend. Ze komen opeens aan bij een brug.

Dan staat de heks ineens aan de rand van de brug. Ze laat per ongeluk haar zwaard vallen. Tori ziet dat en richt haar zwaard naar de heks haar keel. De heks kijkt voorzichtig naar achter en ziet dat er enge, vieze, smerige, griezelige beesten zitten die zo kunnen Kapot kunnen maken.

Ze kijkt dan terug naar Tori en zegt " mij krijg je niet kapot, ik ben de beste tovenaars en heks die er bestaat hahaha!!!".

Tori kijkt verbaast terwijl ze haar zwaard gericht houdt op haar.

Tori wordt dan ineens boos en steekt de heks haar zwaard door haar lichaam dat het aan de andere kant uitkomt.

De heks verschoot ervan zegt dan "blijkbaar is er toch iemand die sterker is dan mij ". Ze hapt naar lucht.

Tori haalt haar zwaard uit de heks haar lichaam en de heks valt naar achter van de brug. Tori kijkt even hoe ze valt en ze zucht van geluk.

Ze gaat even tegen een pilaar staan om even op adem te komen, dan wandelt ze terug en ziet dat Victor en Julian terug zijn. Jo en Max zijn met Max aan het vechten met Julian.

Thomas is aan het vechten met Victor maar hij heeft problemen. Tori rent naar Thomas en helpt hem.

Dat helpt goed want ze krijgen samen Victor op de grond en ontwapend. Ze houden alle 2 hun zwaarden op hem gericht. Ineens ligt Julian naast Victor. Max en Jo gaan naast gaan naast Thomas en Tori staan en houden hun zwaarden op hun gericht.

De bewakers zien dat en ze stoppen met vechten tegen de boeren.

Ze kijken allemaal naar wat er vooraan gebeurt. " ik kan niet geloven dat dit uitschot mijn vader is. Ik had liever een eerlijke, rechtvaardige, serieuze, liefdevolle vader maar dat ben je in geen miljoen jaren niet zelfs niet als je veel moeite doet! Dan kan je het niet eens." zegt Thomas met veel afschuw en teleurstelling.

Thomas wou zich klaarmaken om de laatste genadeslag te doen als ineens de grote poort openzwaait.

Iedereen die in de troonzaal is gaat aan de kant staan. Ze zien er " beren" van venten staan.

Iedereen kijkt elkaar verbaast en vragend aan. Thomas en Tori zetten een paar stappen naar voor om beterte zien wie het zijn. Jo en Max houden Victor en Julian verder onder bedwang.

Victor ging wel wat rechter zitten om beter te kunnen zien wie het was De 3 beren van venten gaan aan de kant staan.

De koningin komt tevoorschijn en wandelt verder en haar gevolg volgt haar, ze gaat richting Thomas. Iedereen buigt.

Ze geeft Thomas een knuffel en ze ziet dat Thomas en Tori handjes houden. Ze glimlacht en zegt tegen Thomas " ik ben blij dat je gelukkig bent" De koningin wandelt naar Tori en geeft haar een hand. Tori neemt haar hand en buigt voor haar.

"dat moet je niet doen voor me doen voor me, ik weet dat je voor onze paarden zorgt en je doet dat zo goed en met veel liefde dat ik er zeker van ben dat je mijn zoon ook met veel liefde en goeie zorg zult geven en dat is voor mij het allerbelangrijkste, dat mijn zoon een gelukkig leven kan hebben". Ze knipoogt naar hem. " Dank u wel u hoogheid, dat zal ik met veel plezier doen" zegt ze en kijkt naar Thomas en geeft hem een kus.

" zeg maar Lilian" zegt de koningin "oké dank je wel Lilian" beantwoord Tori. Thomas zegt dat tegen Lilian" ik ben super gelukkig met haar, ze is het beste wat er me is overkomen,

Ik zou er alles voor doen om een lang en gelukkig leven te hebben met haar " Ze kijken elkaar even elkaar aan terwijl ze elkaars handen vasthouden en dan geven ze elkaar nog eens een kus.

" ik zie het dat jullie gelukkig zijn met elkaar" zegt Lilian met een glimlach. Maar nu moet ik even iets anders regelen".

Lilian wandelt naar Victor en Julian. Jo en Max gaan aan de kant voor haar en ze gaat voor voor hun staan.

" wat moet ik met jullie doen? Ik heb alles gezien en gehoord" zegt ze streng. Iedereen kijkt elkaar aan. "Ja ik weet alles, toen ik vertelde dat ik op reis ging, heb ik eigenlijk gelogen. Toen Tori hier kwam vertellen hoe je tegen de boeren bezig was, vond ik het al raar en ook omdat ik zie hoe je reageert elke keer dat je terugkomt.

Dus wou ik ik daar eens zien wat er van waar is, ben ik onder de boeren en boerinnen gegaan.

En daar heb ik ook dingen gehoord waar ik niet kan geloven dat je dat hebt gedaan. Ik heb zelf gehoord gehoord wat jij met onze zoon hebt gedaan. Toen moest ik me al inhouden maar toen ik hoorde wat je hebt gedaan met Tori, kon ik me niet meer houden Toen moest ik iets doen" zegt Lilian kwaad.

Dan kijkt ze naar Julian en zegt tegen hem " en jij, ik ben echt zo zwaar teleurgesteld in Jou. Ik dacht dat je anders was". zegt ze boos.

" Maar wat moet ik met jullie doen?". vraagt ze vragend.

Victor en Julian gaan op hun knieën zitten en doen hun handen samen. " asjeblijft, mijn allerliefste schat, spaar ons, we doen alles wat je wilt maar heb genade met ons" smeekt Victor en Julian. Lilian wandelt even heen en weer al nadenkend. Thomas gaat naar haar toe en fluistert iets in haar oor. Lilian glimlacht en knikt. Thomas loopt even naar Max en Jo en naar Tori en fluisteren even.

Lilian gaat naar Victor en Julian en zegt tegen hun "ik weet het al wat ik met jullie gaat doen sta maar op" Zegt ze geheimzinnig. Ze staan op en ineens voelen ze al terug een scherpe punt in hun rug.

Max en Jo staan achter hun en houden hun zwaard weer naar hun gericht. Ze duwen hen om te zeggen dat ze moeten gaan, ze vertrekken. Lilian, Thomas en Tori volgen.

Ze wandelen naar de kerkers en gaan naar de smerigste donkerste cel waar niemand eraan denkt dat daar nog een cel is. Lilian gaat aan de kant staan. De bewaker die daar rondloopt doet de cel open en Max en Jo duwen Victor en Jo in die cel. De bewaker doet de cel dicht en gaat aan de kant staan.

Lilian gaat voor de cel staan en kijkt naar Victor en Julian en zegt tegen de bewaker " ik wil dat je dat laat voelen wat ze met de boeren doen!"

De bewaker glimlacht en knikt. Dan gaan iedereen terug naar boven.

Als ze terug boven zijn gaan Thomas en Tori naar elkaar toe en ze geven elkaar een knuffel en Thomas zegt tegen haar " het is eindelijk voorbij".

" ik ben blij dat dit nu een einde heeft en dat de boeren terug gerust kunnen zijn, en ik ben ook blij dat je me uit die verschrikkelijke cel hebt gehaald". Ik hou zo veel van je, dat kun je niet geloven!" zegt Tori vervolgens liefdevol tegen Thomas.

Ze glimlacht naar elkaar en ze geven elkaar een liefdevolle kus.

" Ik ga even naar Jo en me voorstellen aan je vriend" zegt Tori vervolgens. Ze wandelt naar Jo en Max en begint met hun te praten.

Thomas gaat naar Lilian en zegt " ik heb je hulp nodig, ik wil haar ten huwelijk vragen maar ik heb je hulp nodig.

Lilian glimlacht en zegt " ik heb wel een idee kom maar mee en ik zal het uitleggen". Ze wandelen verder en blijven praten.

Een paar dagen later zegt Thomas tegen Tori " Ik ga ga even naar Max en Jo , even mannenpraat houden".

Ze geven elkaar een kusje en hij vertrekt. Een paar uur later komt hij terug en gaat naar Lilian.

"het is gelukt, hij heeft het geaccepteerd". zegt hij vol enthousiast.

Lilian glimlacht en geeft hem een knuffel en antwoord " ik ben blij voor je en nu kunnen we morgen verder met het plan".

De volgende dag wordt Tori wakker in haar eigen huis en ziet dat Thomas er niet is maar er ze ziet wel dat het romantisch versierd is. En in midden van het bed ligt een briefje, ze neemt het briefje en leest:

Goeiemorgen allerliefste schat. Ik hoop dat je goed geslapen hebt.

Ik heb beneden in de keuken een mooi en romantisch ontbijt klaargezet voor Jou, geniet er maar lekker van.

Ik hou van je mijn allerliefste schat geniet van je dag. XXXXXXXXXXXX

Tori glimlacht en gaat zich aankleden en gaat dan naar beneden en ziet het ontbijt.

Ze kan niet geloven wat er allemaal op tafel staat. Er rolt een traantje van geluk van haar wang af.

Ze begint dan rustig te eten. 1 uur later is op weg naar de troonzaal.

Ze wandelt naar binnen en ziet niemand staan. Ze gaat dan even naar de troonstoelen en gaat even zitten.

Even later vliegt er een zijdeur open en Lilian komt eraan gevolgd door haar hofdames. " Jij wordt van ons vandaag verwend en je komt er niet onderuit, we

nemen je vandaag onder handen en je gaat er zeker van genieten dat weet ik zeker, je hebt het verdient na wat je de laatste tijd hebt meegemaakt" zegt Lilian met veel plezier. Tori kijkt verbaast en vraagt " wat gaat er allemaal gebeuren?".

"laat je verrassen "zegt Lilian en ze neemt haar dan mee en de hofdames volgen. Ze lopen het kasteel uit en het dorp in tot ze bij de kleermaker komen. " Je krijgt van mij en Thomas een volledige nieuwe garderobe omdat we zo blij zijn om je in ons leven hebben" zegt Lilian.

Ze wandelen naar binnen en haar maten worden genomen.

Ze kiezen ook verschillende stoffen en printen.

" het eerste kleed kan ik binnen een paar uur afkrijgen" zegt de kleermaker naar de maten te nemen.

" geen probleem, als het klaar is dan breng het maar naar het kasteel en iemand zal het ontvangen".

De kleermaker kinkt en Lilian en Tori en de hofdames vertrekken.

Dan lopen ze verder het dorp in en gaan naar de dierenmarkt.

Ze lopen naar de paarden en kijken rustig naar de paarden.

Tori is overdonderd van al de mooie paarden. Ze blijft kijken tot er 1 haar aandacht trekt. Er staat een prachtig mooie Andalusier merrie. Lilian ziet dat Tori alleen nog maar oog heeft voor dat paard.

Ze gaat naast Tori staan en zegt " een mooi paard he " Tori knikt maar blijft naar het paard kijken. " als je wilt kopen we dat paard voor Jou" zegt Lilian.

"Dat moet je niet doen voor me dat ben ik niet waard" zegt Tori ongerust.

Ooooooh jawel je bent het wel waard en je hoort nu bij de familie en dan kun je niet achter ons lopen als wij te paard aan het rijden zijn" zegt Lilian met een knipoogje. Ze handelt het af en ze gaan terug naar het kasteel.

Ze wandelen dan naar de eetkamer en Tori ziet dat de tafel zo mooi gedekt is en heel vol met eten.

Het ziet er zo lekker uit. Er staan ook veel op tafel dat Tori zo lekker vindt maar al lang niet meer heeft gegeten omdat het te duur is. Er is genoeg van " zegt Lilian . "maar dat is toch te veel van goede, dat kan ik niet aannemen." zegt Tori.

Neem het maar aan, je bent veel meer waard dan je denkt, je maakt mijn zoon super gelukkig en dat heel belangrijk voor me. Dus pak maar wat je wilt". Tori geeft Lilian een dikke knuffel en gaat zitten en begint te eten.

Het is een gezellige en aangename leuke sfeer.

2 uur later zijn ze allemaal klaar met eten en Lilian gaat naar Tori en zegt " ik hoop dat je het lekker en genoten hebt.

Nu kan je even rusten want het was nogal een spannende dag he, maar er komt nog en het allerlaatste is het beste van allemaal en dan kan je beter uitgerust voor zijn.

Dus ga maar even naar huis en ga even uitrusten, we komen je wel naar je toe voor de volgende verassing".

Tori kijkt haar vragend aan maar ze stemt toe en gaat naar huis en gaat even liggen om haar eten te laten zakken.

Lilian gaat dan in tussen naar Thomas en en vraagt " hoe lopen de plannen?"

" Alles loopt volgens plan, iedereen is aan het aankomen, haar ouders heb ik naar mijn kamer gebracht dat ze even kunnen rusten en zich kunnen klaarmaken voor straks" antwoord Thomas. Ze geven elkaar een knuffel.

" en hoe loopt bij jullie de dag? Vind ze het leuk? Geniet ze ervan? Weet ze al er iets van wat er nog gaat komen? " vraagt Thomas bezorgt" Lilian pakt zijn handen en zegt " maak je maar geen zorgen, ze geniet met volle teugen, ze heeft soms wat onzeker momenten maar ik heb ze kunne kalmeren en kunnen verzekeren dat alles goed komt en ze weet nog helemaal niets wat er nog gaat gebeuren" verzekerd Lilian.

" ze is nu thuis even thuis aan het rusten van de spannende dingen, maar zodra dat haar kleed er is gaan we naar haar en geven we het kleed aan haar en maken ze mooi voor je aanzoek" zegt Lilian vervolgens.

Ze geeft hem een schouderklop en gaat terug weg. Ze gaat naar haar kamer en maakt haar eigen fris maken en haar omkleden. Zodra dat ze klaar is, is Tori haar kleed ook al aangekomen. Even later komen Lillian en haar hofdames bij Tori's huis aan en ze kloppen aan. Tori komt met slaperige ogen de deur opendoen.

" is het al zo laat? " vraagt Tori. Lillian en haar hofdames stormen naar binnen en maken alles klaar.

" We gaan je nog mooier maken dan je al bent" zegt Lilian met een knipoog."

De hofdames komen met haar kleed en laten het zien.

Het is een mooi babyblauw kleed meet veel tull als rok en tull aan de mouwen met licht paarse bloempatronen aan de schouder en nek en aan de overgang van de rok en korset gedeelte.

"wow, het is een prachtig kleed, zo mooi heb ik nog nooit gezien". zegt Tori volbewondering. " een prachtig kleed voor een prachtige vrouw" beantwoord Lilian.

"maar waarom dit allemaal? "Vraagt Tori.

"Wacht maar af " zegt Lilian met een knipoog. Tori knikt toestemmend en gaat zitten en vraagt "

Waar is Thomas? Ik heb hem al een hele dag niet gezien?".

" je zult hem rapper zien dan je denkt" zegt Lilian.

Tori kijkt raar naar Lilian maar laat het erbij.

De hofdames komen eraan gehold en beginnen haar haar mooi te maken en make-up op haar gezicht te zetten.

Haar haar wordt mooi opgestoken met een paar bloemetjes versierd. Als ze klaar zijn geven ze haar een spiegel.

"oh wow het ziet er mooi uit, echt waar zo heb ik me nog nooit gezien" zegt Tori vol bewondering terwijl ze in de spiegel kijkt. Ze wandelt dan naar een opstelwand waar het kleed hangt. De hofdames gaan er ook naar toe en helpen haar in het kleed. Lilian zegt " ik ga al naar beneden want ik moet nog even iets doen maar ik zie je zo".

" oké" roept Tori terwijl de hofdames nogal lang alle kanten aan haar trekken en duwen.

Een half uur later komt ze uit haar huis en Lilian staat buiten aan haar hofdeur en praat met iemand en kijkt om.

" Je ziet er prachtig uit Lady" zegt Lilian tevreden.

Tori gaat naar haar poort en ziet dat haar mooie paard dat ze daarstraks hebben gekocht mooi versiert er ook staat.

" spring er maar op, je wordt door je mooie paard naar je laatste en grootste en beste verassing gebracht" zegt Lilian aanbiedend.

Tori gaat ernaartoe en streelt haar paard ze stijgt er dan op en ze wordt door Lilian naar het kasteel begeleid. Aan het kasteel aangekomen wordt ze van haar paard geholpen door een bewaker.

" vanaf hier moet je alleen gaan, doe maar en je moet niet bang zijn het gaat goed komen" zegt Lilian met een knipoog. Ze loopt de troonzaal binnen. Ineens staat Jo voor haar neus en zegt " ik kom je even begeleiden" en hij biet zijn arm aan.

Ze neemt die aan en ze wandelen verder door de troonzaal.

Ineens ziet ze haar ouders staan en ze rent ernaartoe en neemt ze vast met tranen in haar ogen.

" Wat doen jullie hier? Ik kan niet geloven dat jullie hier zijn en zo mooi gekleed zijn". zegt ze.

Daarop antwoord haar moeder " je ziet er ook prachtig uit als een prinses en we werden uitgenodigd". Uitgenodigd? Door wie?" vraagt Tori.

" Je zult wel zien, ga maar met Joseph mee en je zult het zien". zegt haar vader. Tori knikt en geeft hun nog rap een knuffel. Ze gaat dan terug naar Joseph en volgt hem terug.

Ze komen dan aan aan de troon van de koningin en ze moest daarop gaan zitten. Ze gaat zitten en kijkt rond of ze Thomas zou zien.

Maar ze ziet hem niet.

Opeens vliegen de poorten open. Iedereen kijkt omen gaat dan opzij staan. De koningin staat er met de hofdames ze komen naar Tori toe en geven haar een knuffel en zegt " je gaat het heel leuk vinden wat er nu gaat komen". Ze gaat samen met de hofdames aan de kant staan.

Dan kijkt Tori terug naar de poort en ziet Thomas staan. Hij is op zijn beste gekleed. Tori krijgt tranen van geluk. Hij wandelt naar voor en stopt even bij haar ouders.

Thomas geeft haar vader een hand en hij geeft hem ook een schouder klopje. Thomas geeft haar moeder ene kus op de wang en gaat dan verder naar Tori. Bij Tori aangekomen gaat ze rechtstaan en hij legt zijn hand op haar wang en ze geven elkaar een liefdevolle kus.

Dan neemt hij haar hand. "mijn allerliefste Victoria, toen ik je voor eerst zacht dacht ik mooie dame en verder niets maar nat een tijd eb ik gezien hoe je voor onze paarden zorgde kreeg ik meer interesse in Jou.

Maar ik kon niet echt met je praten omdat je zo een verlegen was en dat je me altijd te snel weg was.

Toen kwam de dag dat je al je moed bij elkaar riep en naar ons toe kwam en alles vertelde hoe het mijn uitschot van een vader met jullie boeren bezig was. Toen wist ik het, deze dame wil ik echt wel leren kennen en ik zou er echt alles voor doen om je beter te leren kennen. En da lukte ook. Ik was zelf zo blij dat we elkaar hebben leren liefhebben.

Ik was in de wolken en toen wist ik dat ik met Jou oud ging worden en met Jou een mooie familie ging krijgen en een gelukkig leven ging hebben. Ik zou alles voor je doen. Je hebt zelf de tirannie van mijn vader goed doorstaan.

Het spijt me wat hij je allemaal heeft aangedaan. Dat zou ik zelf niet aan kunnen maar jij deed het.

Je bent zo een sterk persoon. Sinds ik je heb leren kennen ben ik heel gelukkig en ik kan me geen leven meer inbeelden zonder Jou en daarom Thomas gaat ineens op zijn knie staan en haalt een mooie prachtige ring boven. Tori ziet dat en houdt haar hand voor haar mond en krijgt tranen in haar ogen. " En daarom

wil ik je vragen of je mij de eer wilt doen om mijn vrouw en mijn koningin wilt worden?". zegt Thomas hoopvol en liefdevol terwijl hij de ring ophoudt en haar aan kijkt.

Tori keek even naar haar ouders en ze ziet dat ze heel blij zijn en dat ze willen dat je ja zegt en kijkt dan terug naar Thomas " JA IK WIL!!!!!!!!!!!!!"

Hij steekt haar de ring op haar vinger.

Thomas staat op en pakt haar op en draait ze even in het rond.

Hij laat ze rustig zakken en geeft haar dan een mooie liefdevolle kus. Iedereen klapt en juicht voor hun. Iedereen komt hun feliciteren.

2 maand verder is het eindelijk zover.

Tori heeft een prachtige, op maat gemaakt trouwleed aan en heeft het juwelen van Lilian gekregen.

Haar vader loopt met haar naar het altaar zoals het traditioneel moet.

Lilian, Tori haar moeder en de hofdames zijn de bruidsmeisjes van Tori en Max en Jo en een paar boeren zijn de de bruidsjonkers van Thomas. De ceremonie is in een een mooi plekje van het bos.

De ceremonie is prachtig. Ze zijn samen een mooie en en prachtig koppel.

Ze zien er gewoon héél gelukkig uit.

En dat zal voor eeuwig en altijd zijn

EINDE



Droomprins

Einde

