

Nieuwjaarsweek in dagcentrum De Rusthuif

Maandag 16 januari mochten we kiezen om film te kijken in het dagcentrum zelf of in jeugdhuis 't Onkrooid. In het dagcentrum keken we Pinokkio en kregen we lekkere minipanenkoekjes om van te smullen. In 't Onkrooid keken we Daddy Day Care, een grappige film van een papa die kindjes moest opvangen. Wij hadden geen pannekoekjes, maar wel lekkere snoepjes en een frisdrankje erbij.



Dinsdag 17 januari was het keuze tussen bowling in Turnhout en quiz.

Enkele kiekjes van de bowling in Turnhout:



Quiz:

Els d was de spelleider van dienst. Ze was zelfs verkled in cadeautje.

De 2 groepen deden opdrachten tegen elkaar zoals met een blinddoek met een magneet op de neus van Rudolf plakken: ook pakjesvissen en gooien hoorden erbij.

Als beloning wonnen we pakjes om samen te delen, koekjes, spekJes, chocolade, en lekkere drankjes.

Dankjewel els voor deze leuke namiddag!



Op **woensdag 18 januari** deden we een zoektocht in Arendonk.

De opdracht was: "Zoek de kroeg".

Met het ene groepje zijn we in het Parkcafé beland.

Eindelijk: lekker warm binnen na een ijskoude wandeling.

Het andere groepje passeerde het tenniscafé, maar o nee ...

Zij hadden pech, het personeel was weg ☹️

Gelukkig waren er Els en Francine, zij openden het tenniscafé dan maar in het dagcentrum.

Wat een verrassing, dat hadden ze niet meer verwacht ...



Een andere groep zorgde voor heel wat lekkers: koekjestaart, chocomousse, wafels en tiramisu.

Het Nieuwjaarsfeest morgen beloofde zeker heel lekker te worden.



Donderdag 19 januari: DE grote dag, ons langverwachte nieuwjaarsfeest.

We werden in kleine groepjes onderverdeeld samen met begeleiding en/of vrijwilligers.

Met ons groepje moesten we de strijd aangaan tegen een ander groepje in allerlei opdrachten: bierpong, proevertjes, voelspelletjes, ruikspelletjes, een gedicht schrijven, namen zoeken met een N ... Als beloning verdienden we snoepjes.

Daarna kon het echt feest losbarsten. Britt en Dominique, onze keukenprinsessen zorgden voor minipizza's, kaasjes en salami, bouchées, een soepje en daarna frietjes met stoofvlees, viede en kaaskroketten van onze rijdende frituur van onze vrijwilliger Karel.

We smulden en smulden tot onze buikjes vol waren.

En dan waren er nog die overheerlijke desserts, met extra dank aan Maria, onze vrijwilliger die rijstpap maakte.

Een feest om nooit te vergeten 😊



Vrijdag 20 januari:

In het centrum van Arendonk deelden we wensballonnen uit.

Verder deden we vandaag geen speciale activiteiten meer, maar we kregen nog lekkere soep, hotdogs en de overschot van de desserts. Opnieuw smullen maar 😊

Tenslotte kregen we nog een snoepzak mee naar huis.

Op naar volgend jaar.

